

Heiligen en Hilversum (1), 10 januari 2017
Sint Augustinus en Sint Monica

- 1 Verstand en geloof gedijen het beste in balans. Er gaat een wederzijdse correctie van uit. Verstand kan nooit het enige baken zijn. Geloof zonder kritische reflectie vervalt tot bijgeloof en goedgelovigheid.
- 2 Zoals het wegvallen van het klooster De Stad Gods voor Hilversum een groot verlies is, zo komt door het geleidelijk wegvallen van de spiritualiteit van de kloosters in West-Europa de hele kerk wankel te staan. Het actieve leven (*vita activa*) heeft het leven met reflectie (*vita contemplativa*) volkomen overwoekerd. Daar hebben we allemaal, gelovig of niet, veel last van.
- 3 Augustinus kan ons opnieuw uitleggen dat de bijbel ook vandaag veel te zeggen heeft. Dat betekent niet dat we de uitleg van Augustinus zelf altijd letterlijk zouden moeten volgen.
- 4 Monica's moederliefde voor Augustinus kan benauwend aandoen. In een gedeelde liefde voor God, in een mystiek schouwen kort voor haar dood beleefd, vinden Monica en Augustinus een nieuw evenwicht.
- 5 'Neem op en lees,' (de tuinscène met de kinderstem) wat denkt u? Is de bekering van Augustinus authentiek en echt zo gebeurd, of een in de belijdenissen door Augustinus geconstrueerd moment dat is bedoeld om anderen iets te leren?
- 6 In 'De Civitate Dei' (Over de Stad van God) presenteert Augustinus twee steden, die door elkaar heen bestaan: een stad gedreven door zelfliefde en een stad gedreven door de liefde van God. Hoe kijkt u naar onze samenleving?